



## Κοινοβουλευτική Ομάδα

Λεωφ. Ηρακλείου 145, 14231 ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ,  
τηλ.: 2102592213, 2102592105, 2102592258, fax: 2102592097  
e-mail: ko@vouli.kke.gr, http://www.kke.gr  
Γραφεία Βουλής: 2103708168, 2103708169, fax: 2103707410

### ΕΡΩΤΗΣΗ

## Προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, Οικονομικών και Εσωτερικών

**Θέμα:** Μέτρα της κυβέρνησης για την επικείμενη αντιπυρική περίοδο

Βρισκόμαστε λίγο πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου και παραμένουν όλες οι αιτίες και οι αρνητικοί παράγοντες, που τα προηγούμενα χρόνια συνέβαλαν στην εκδήλωση και την εξάπλωση καταστροφικών πυρκαγιών.

Είναι σχεδόν ανύπαρκτα τα μέτρα πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας. Παραμένουν οι ελλείψεις σε μέσα, προσωπικό, υποδομές, χρηματοδότηση των αρμοδίων υπηρεσιών και της Δασικής Υπηρεσίας. Παραμένει ο αντιεπισημονικός και καταστροφικός διαχωρισμός της πρόληψης από την κατάσβεση με το βάρος να πέφτει αποκλειστικά στην καταστολή. Οι όποιοι καθαρισμοί είναι σε διαδικασία υλοποίησης καλύπτουν μόλις το 1-2% των δασών που πρέπει να καθαριστούν, ενώ δεν γίνονται στο πλαίσιο ενός σύγχρονου αντιπυρικού σχεδιασμού, ο οποίος δεν υπάρχει για κανένα δάσος της χώρας.

Το ΚΚΕ επανειλημμένα έχει εκφράσει την ανησυχία του για την τραγική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από τις πυρκαγιές στη χώρα μας. Μέσα στο 2022 και τους πρώτους μήνες του 2023 η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ έχει καταθέσει 52 ερωτήσεις για προβλήματα που αφορούν πλευρές της πυροπροστασίας δασών, τις ελλείψεις σε μέσα, υποδομές, προσωπικό, για προσλήψεις στη Δασική υπηρεσία και την Πυροσβεστική, για μονιμοποίηση όλων των εποχικών, 5ετών και 7ετών πυροσβεστών, για χρηματοδότηση της πυροσβεστικής και της δασικής υπηρεσίας, για τα εργασιακά προβλήματα και δικαιώματα των πυροσβεστών. Σε όλα αυτά η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, κρατά αρνητική στάση. Όταν τα δίνουν όλα για την κερδοφορία "δεν υπάρχει σάλιο" για πυροπροστασία.

Σήμερα, μετά το τραγικό προδιαγεγραμμένο έγκλημα των Τεμπών και τις ευθύνες των κυβερνήσεων, ο λαός έχει βγάλει συμπεράσματα. Δεν ήταν η κακιά η ώρα. Ένοχοι είναι το κέρδος, το κράτος, αυτοί που κυβερνούν και κυβέρνησαν. Αυτό ισχύει και για τις μεγάλες αδικαιολόγητες καταστροφές από τις πυρκαγιές.

Κάθε χρόνο οι προειδοποιήσεις του λαού, των πυροσβεστών, των Δασικών, του ΚΚΕ για τους κινδύνους για τις μεγάλες καταστροφές στο περιβάλλον, τις περιουσίες του λαού, και τις ανθρώπινες ζωές, εξαιτίας των πυρκαγιών, δεν παίρνονται υπόψη από όλες τις κυβερνήσεις. Το ζήσαμε στο Μάτι, στην Εύβοια, στην Αττική, στην Ηλεία σε όλη την Ελλάδα. Η ανύπαρκτη πρόληψη και το εξαντλημένο προσωπικό εγκυμονούν κινδύνους, όπως στα Τέμπη.

Πριν από κάθε αντιπυρική περίοδο, διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις ισχυρίζονται πως είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν τις πυρκαγιές, όμως κάθε χρόνο διαψεύδονται οικτρά από τις τεράστιες καταστροφές. Κατά την περσινή αντιπυρική περίοδο του 2022, οι καμένες εκτάσεις στη χώρα ανήλθαν σε 178.770 στρέμματα.

Στις πυρκαγιές του 2021, στην Εύβοια, στην Αχαΐα, την Ηλεία, στην Αττική, ο λαός πρωτοστάτησε στην αντιμετώπισή τους. Έσβησε φωτιές, προστάτεψε τη ζωή του, την περιουσία του, τα σπίτια και τα χωράφια του, τα χωριά. Μέσα από εκείνον τον αγώνα του λαού γεννήθηκε και το σύνθημα: Μόνο ο λαός σώζει το λαό. Έγινε επίσης εμφανές σε όλους ότι:

Η γη, τα δασικά οικοσυστήματα, οι υποδομές αντιμετωπίζονται από τις κυβερνήσεις ως εμπόρευμα για την ενίσχυση των κάθε φορά επενδυτικών επιδιώξεων και της κερδοφορίας των κατασκευαστικών και άλλων επιχειρηματικών ομίλων και όχι ως κοινωνικό αγαθό. Αυτή η δασοκτόνα πολιτική και η πολιτική εμπορευματοποίησης της γης, που αποτελούν

τη βασικότερη αιτία των καταστροφικών πυρκαγιών, έχουν επιδεινώσει το πρόβλημα στις περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιές, χωρίς να έχουν πραγματοποιηθεί τα αναγκαία αντιπλημμυρικά έργα.

Έχει μεγάλες ευθύνες η κυβέρνηση της ΝΔ και οι προηγούμενες ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και του ΠΑΣΟΚ:

Διατήρησαν όλο το αντιδασικό νομοθετικό πλαίσιο, η ύπαρξη του οποίου ευνοεί τους αποχαρακτηρισμούς δασών και δασικών εκτάσεων.

Με ευθύνη τους δεν υπάρχει ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των δασικών οικοσυστημάτων με κύριο βάρος στην πρόληψη και την σε διαφορετική βάση οργάνωση των επίγειων δυνάμεων. Διατηρούν την υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση των εμπλεκόμενων με τις δασικές πυρκαγιές υπηρεσιών (Δασική, Πυροσβεστικό Σώμα). Προώθησαν την αντιεπιστημονική διάσπαση της ενιαίας διαχείρισης των δασών, με τον διαχωρισμό της πρόληψης από την κατάσβεση το 1998 και τη μεταφορά της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και στην παράλληλη απαξίωση της δασικής επιστημονικής γνώσης με τη μη αξιοποίηση των εκατοντάδων ειδικών επιστημόνων. Η νεοσυσταθείσα Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) αποτελεί σταγόνα στον ωκεανό αφού, αν και της ανατέθηκαν και καθήκοντα δράσεων προληπτικής δασοπυροπροστασίας, διαθέτει αριθμητικά ελάχιστο προσωπικό πανελλαδικώς και δεν υφίσταται πλαίσιο συγκεκριμένης συνεργασίας με τις Δασικές Υπηρεσίες. Το δίκτυο των αγροτικών δρόμων, επίσης, είναι κακοσυντηρημένο ή ανύπαρκτο.

Κάθε πυρκαγιά θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί αν εξασφαλιζόνταν οι προϋποθέσεις υλοποίησης ενός σύγχρονου αντιπυρικού σχεδιασμού, σε επιστημονική βάση, στο πλαίσιο της συνολικής και ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας των δασών από κάθε κίνδυνο, που θα έδινε βάρος στην πρόληψη, θα εξασφάλιζε την ενίσχυση των αρμόδιων υπηρεσιών σε χρηματοδότηση, προσωπικό, υποδομές, που ούτε θέλει ούτε μπορεί να εξασφαλίσει ο σημερινός καπιταλιστικός δρόμος ανάπτυξης και η διαχρονικά ασκούμενη κυβερνητική πολιτική.

Χρειάζεται λοιπόν άμεσα να παρθούν μέτρα προστασίας της ζωής και της περιουσίας του λαού και των δασών. Δεν είναι κόστος η πυροπροστασία, η ζωή του λαού έχει αξία.

#### **ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί:**

- Θα εξασφαλίσει η κυβέρνηση την αναγκαία, ακόμα και έκτακτη χρηματοδότηση μέσω του κρατικού προϋπολογισμού για τη διαχείριση και προστασία των δασών σε όλους τους εμπλεκόμενους κρατικούς φορείς για να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας αντιπυρικής περιόδου;

- Θα καλύψει τις τεράστιες ανάγκες της Δασικής Υπηρεσίας και της Πυροσβεστικής με μόνιμο προσωπικό;

- Θα μονιμοποιήσει τώρα όλους τους πενταετείς, επταετείς και εποχικούς πυροσβέστες;

- Θα καταργήσει την αδιανόητη υπερεργασία των πυροσβεστών με το πρόσχημα των «έκτακτων αναγκών» και τη διαρκή επίκληση μερικών και γενικών επιφυλακών για προληπτικούς λόγους;

- Θα καταργήσει την αντιεπιστημονική διάσπαση της ενιαίας διαχείρισης των δασών που ισχύει από το 1998 με το διαχωρισμό της πρόληψης από την καταστολή της πυρκαγιάς;

- Θα εφαρμόσει για τους πυροσβέστες ένα σύγχρονο μισθολόγιο, που θα λαμβάνει υπόψη και το σημερινό κόστος ζωής; Επίσης, θα καθιερωθεί πενήμερη βδομάδα εργασίας με πλήρη αποζημίωση των υπερωριών, των νυχτερινών, των εξαιρέσιμων και αργιών, όπως προβλέπεται για τους υπόλοιπους δημόσιους υπαλλήλους;

- Θα υπάρξει ριζική αλλαγή στον τρόπο εκπαίδευσης των πυροσβεστών, μέσα από ένα τρίχρονο πλάνο εκπαιδευτικής διαδικασίας που θα συμπεριλαμβάνει και την πρακτική εκπαίδευση με αξιοποίηση της σύγχρονης επιστημονικής γνώσης και όλων των απαραίτητων μέσων και σε κατάλληλες κτηριακές εγκαταστάσεις;

- Θα χορηγηθούν όλα τα συσσωρευμένα οφειλόμενα ρεπό στους πυροσβέστες;

- Θα εξασφαλίσει τα απαραίτητα χρήματα ώστε να ενισχύσει τις αρμόδιες δυνάμεις πυροπροστασίας με τα αναγκαία μέσα με βελτίωση των υποδομών, των τεχνικών μέσων, με ενίσχυση και ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού του Πυροσβεστικού Σώματος σε πυροσβεστικά οχήματα και σύγχρονα πλωτά μέσα για τους λιμενικούς πυροσβεστικούς σταθμούς καθώς και των Δασαρχείων;

- Θα ενισχυθεί και θα ανανεωθεί ο κρατικός εναέριος στόλος αεροπυρόσβεσης και διάσωσης, παίρνοντας υπόψη την αποτελεσματικότητα της χρήσης του ως μέσου, καθώς και τις ιδιαίτερες γεωμορφολογικές συνθήκες της χώρας μας;

- Θα γίνει σχεδιασμός των απαραίτητων δασοτεχνικών - αντιδιαβρωτικών - αντιπλημμυρικών έργων και εξασφάλιση των αναγκαίων πιστώσεων, στο πλαίσιο της συνολικής διαχείρισης των δασικών οικοσυστημάτων και των ορεινών-ημιορεινών περιοχών;

- Θα γίνονται προσλήψεις στο εξής συνολικά για μόνιμες θέσεις με πλήρη επιχειρησιακή αξιοποίηση και πλήρη εργασιακά δικαιώματα και θα καταργηθεί το αντιλαϊκό - αντεργατικό καθεστώς της εποχιακής δουλειάς;

- Γενικότερα τι μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση για να σταματήσουν να διώκονται οι πυροσβέστες που καταγγέλλουν και διαμαρτύρονται για προβλήματα και ελλείψεις στην υπηρεσία τους. Να προχωρήσει η κυβέρνηση σε πλήρη αποστρατιωτικοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος, σε αποχαρκτηρισμό του από Σώμα Ασφάλειας και μετατροπή του σε πολιτική διοικητική υπηρεσία στη βάση της εξυπηρέτησης της κοινωνικής αποστολής, με αρμοδιότητες την αντιμετώπιση των πυρκαγιών, των διασώσεων και την πρόληψη και πυροπροστασία;

Οι Βουλευτές

**Κουτσούμπας Δημήτρης**

**Παπαρήγα Αλεξάνδρα**

**Γκιόκας Γιάννης**

**Δελής Γιάννης**

**Κανέλλη Λιάνα**

**Καραθανασόπουλος Νίκος**

**Κατσώτης Χρήστος**

**Κομνηνάκα Μαρία**

**Λαμπρούλης Γιώργος**

**Μανωλάκου Διαμάντω**

**Μαρίνος Γιώργος**

**Παπαναστάσης Νίκος**

**Παφίλης Θανάσης**

**Στολτίδης Λεωνίδας**

**Συντυχάκης Μανώλης**