

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

της Πανελληνίας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος

Τηλ.: 6978520351, fax: 2674022211, web site: www.eakp.gr, email: info@eakp.gr

Αθήνα 26 Αυγούστου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

« Η ανοχή απέναντι σε αντεργατικές & αυταρχικές τακτικές, που εκδηλώνονται σε βάρος των εργαζομένων του Π.Σ. & των συνδικαλιστικών τους οργάνων, καθιστούν το ίδιο υπεύθυνους όσους τηρούν αυτή την στάση, με όποιον τις εφαρμόζει »

Η Εκτελεστική Γραμματεία της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Πυροσβεστών την Παρασκευή 24/8^{ου} συνεδρίασε εκτάκτως υπό το βάρος των πρόσφατων εξελίξεων σχετικά με:

- Την προβοκατόρικη φραστική εξύβριση και επίθεση σε βάρος του στελέχους της Ε.Α.Κ.Π. Στερεάς Ελλάδας **Κέκη Κων/νου**, από τον προϊστάμενο του εθελοντικού πυροσβεστικού κλιμακίου **Ψαχνών**, κατά την διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Στερεάς Ελλάδας που έγινε στην έδρα της ένωσης την **Τετάρτη** στις **22/08/2018**.

Η προσχεδιασμένη αυτή επίθεση εκδηλώθηκε σε έντονο και απαξιωτικό ύφος με προσωπικούς προσβλητικούς και υβριστικούς χαρακτηρισμούς και προβοκατόρικες απαξιωτικές αιχμές, σε βάρος πολιτικού φορέα με τον οποίο προσπάθησε να συνδέσει την συνδικαλιστική δράση του στελέχους της Ε.Α.Κ.Π.

Η καταδικαστέα στάση του συγκεκριμένου υπηρεσιακού παράγοντα, αποτελεί συνέχεια της ανάλογης επίθεσης που είχε εξαπολύσει με κατάπτυστες συκοφαντικές αναρτήσεις σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης (**Facebook**) πριν λίγες ημέρες, προς όσους συναδέλφους είχαν πάρει μέρος στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στην περιοχή των Ψαχνών Εύβοιας και τόλμησαν να διαμαρτυρηθούν για τις συνθήκες που αντιμετώπισαν σχετικά με την έλλειψη ουσιαστικής διοικητικής μέριμνας. (βλ. site eakp.gr σχετική Παρέμβαση της Ε.Α.Κ.Π. προς Αρχηγό Π.Σ. **16/08/2018**).

Η Ε.Α.Κ.Π. στην βάση των προβλημάτων που καταγράφηκαν κατά την διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς σε βάρος των συναδέλφων και της απαράδεκτης αντιμετώπισης που έτυχαν από τον συγκεκριμένο παράγοντα, είχε καταθέσει προς συζήτηση στο προεδρείο εκτός των θεμάτων της Η.Δ. και δύο σχετικά προ Η.Δ. θέματα. (βλ. site eakp.gr Ανακοίνωση – Πρόταση Ε.Α.Κ.Π. της **21/08/2018**)

Η παρουσία του υπηρεσιακού παράγοντα στην συνεδρίαση του Δ.Σ., και η δυνατότητα να επιτεθεί φραστικά στο στέλεχος της Ε.Α.Κ.Π. και μέλος του Δ.Σ. της Ε.Υ.Π.Σ. Περ/ρειας Στερεάς Ελλάδας κατά την διάρκεια του Δ.Σ., έγιναν με αποκλειστική ευθύνη του προεδρείου της ένωσης, αιφνιδιαστικά και χωρίς καμία πρότερη απόφαση του Δ.Σ.

Η πλειοψηφία του Δ.Σ. της Ένωσης (**ΔΑΚΥΠΣ**) φέρει βαρύτατες ευθύνες για το γεγονός ότι, όχι μόνο δεν καταδίκασε γενικότερα την αντιυπηρεσιακή και αντισυναδελφική συμπεριφορά του υπηρεσιακού παράγοντα, αλλά αντιθέτως τον **επιβράβευε** για την αισχρή επίθεση που έκανε στους διαμαρτυρούμενους συναδέλφους, μέσω **σχετικών αναρτήσεων** στην σελίδα που διατηρεί στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης από εκλεγμένα μέλη της στα όργανα της ένωσης. Μάλιστα σε μία από αυτές, εντέχνως αφήνονται υπονοούμενα για την υπηρεσιακή προσφορά του στελέχους της Ε.Α.Κ.Π. στην συγκεκριμένη πυρκαγιά.

Η στάση του συγκεκριμένου υπηρεσιακού παράγοντα δεν είναι κεραυνός εν αιθρία.

Είναι αποτέλεσμα του ρόλου που προσφέρθηκε να παίξει στην υλοποίηση των μακροπρόθεσμων σχεδιασμών όλων των κυβερνήσεων, για την μεταφορά αρμοδιοτήτων στους δήμους, μέσω της δημιουργίας εθελοντικών πυροσβεστικών υπηρεσιών και κλιμακίων, σε αντικατάσταση των υπαρχόντων δομών που υφίστανται με ευθύνη του κεντρικού κράτους.

Σχεδιασμοί που στοχεύουν στην εκμετάλλευση της πολύτιμης και ανιδιοτελούς προσφοράς των εθελοντών, για να καλυφθούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στην πυροπροστασία για ακόμη μεγαλύτερη συρρίκνωση των ήδη πετσοκομμένων δαπανών για το Π.Σ.

Η απαράδεκτη στάση του, αποτελεί την συνέχεια αυτή την φορά όμως μέσα από τις τάξεις του Π.Σ., της προβοκατόρικης άθλιας επίθεσης που έστησαν προσφάτως με αφορμή τις τραγικές συνέπειες από την πυρκαγιά στο ΜΑΤΙ, συγκεκριμένα δημοσιογραφικά επιτελεία με στόχο να στοχοποιήσουν τους πυροσβέστες ως βασικούς υπεύθυνους για τις συνέπειες αυτές, με την γνωστή αναφορά « **αφού δεν κάηκαν πυροσβέστες άρα δεν ήταν στην πυρκαγιά** » . (βλ. site eakr.gr σχετικές καταγγελίες Ε.Α.Κ.Π. 3 & 6/8/2018).

Ο συγκεκριμένος όμως υπηρεσιακός παράγοντας « **δεν μασάει λόγια** » και **καταλογίζει ευθές** τις κατηγορίες που οι άλλοι υπονοούσαν, στους συναδέλφους που διαμαρτυρήθηκαν για τις απαράδεκτες συνθήκες που αντιμετωπίζουν διαρκώς εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από τις εστίες τους, σε **αφιλόξενα περιβάλλοντα καμένων εκτάσεων και στρατοπέδων**, την στιγμή που **ο ίδιος, έχει το « προνόμιο » να μην απομακρύνεται από της περιοχή του, αλλά από την « σιγουριά » που του παρέχει, να αναρτά σε βάρος τους, κατάπτυστους χαρακτηρισμούς.**

Στους συναδέλφους του που η ποιότητα των συνθηκών διαβίωσης τους για όλο αυτό το διάστημα που είναι μακριά από τις οικίες τους και τους αστικούς ιστούς, είναι αποκλειστική ευθύνη του κράτους και πλήρως εξαρτημένη από τις ενέργειες των εντεταλμένων οργάνων του και δεν επαφίεται στην θέληση ή το φιλότιμο κανενός ιδιώτη ή άλλου φορέα ή στην επάρκεια των προσφερόμενων ειδών διατροφής.

Αυτούς λοιπόν τους συναδέλφους χωρίς ίχνος ντροπής κατηγορεί με τον ποιο αισχρό τρόπο ως «**Αχάριστους, λαμόγια, άχρηστους, ελεεινούς, τρισάθλιους, ψεύτες, κοινούς συκοφάντες, επίορκους**» και ότι « **ΑΥΤΟΙ ΕΚΑΨΑΝ ΤΟ ΜΑΤΙ** » !!!

Αρα λοιπόν αυτοί ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ και για τους 97 ΘΑΝΑΤΟΥΣ συνανθρώπων μας και για όσες καταστροφές σε περιουσίες, δημόσιες υποδομές και δασικό πλούτο επήλθαν !!!

Η **αθλιότητα της τακτικής του** όμως, καταγράφεται και μέσα από την σκόπιμη προσπάθεια του, να **ενεργοποιήσει αντανακλαστικά κοινωνικού αυτοματισμού** σε βάρος των υπαλλήλων και όσων συνδικαλιστικών οργάνων **διαμαρτυρήθηκαν για τις ελλείψεις στην διοικητική μέριμνα μόνο προς την φυσική και πολιτική τους ηγεσία και όχι όπως ψευδώς αναφέρει προς τις τοπικές δημοτικές αρχές, τους κατοίκους της περιοχής και τους επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων.**

Μέσω των σχετικών αναρτήσεων διαχέει σκόπιμα και μάλιστα με περισσή « **αγανάκτηση** » ότι οι διαμαρτυρόμενοι καταφέρονται σε βάρος του « **τόπου του** » και δείχνουν « **αχαριστία** » απέναντι στους **κατοίκους και τον δήμαρχο της περιοχής με το να τους χρεώνουν ότι δεν τους τάισαν. Παραπλανώντας με αυτόν τον τρόπο συνειδητά μερίδα κατοίκων** της περιοχής που στράφηκαν εν αγνοία τους μέσω σχετικών αναρτήσεων, εναντίον των πυροσβεστών που πάλεψαν με τις φλόγες για να σώσουν και τον τόπο αλλά και τις περιουσίες τους.

Σημείωση: Οι σχετικές αναρτήσεις είναι στην διάθεση κάθε αρμόδιου.

- Στην βάση όλων αυτών, **τίθενται προς την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία, καθώς και προς κάθε αρμόδιο υπηρεσιακό παράγοντα που προΐσταται σε επίπεδο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας τα εξής ερωτήματα:**

1^{ον} : Έχουν έρθει υπόψη τους τα προαναφερόμενα γεγονότα; Αν έχει γίνει αυτό, ποιες είναι οι ενέργειες τους για την **αποκατάσταση της προσωπικής αξιοπρέπειας και της υπηρεσιακής υπόστασης** των θιγομένων υφισταμένων τους, καθώς και της **υπηρεσιακής πραγματικότητας που παραβιάστηκε από τον σαφώς νοούμενο εκ των γεγονότων αυτοπροσδιορισμό του, σαν του άμεσα θιγόμενου από τις καταγγελίες των πυροσβεστών, ως να είναι ο επιτελών χρέη συντονισμού και διαχείρισης** στο συγκεκριμένο συμβάν ο οποίος **θα προβεί μάλιστα και σε κάθε ενέργεια για την ΑΠΟΤΑΞΗ τους από το Π.Σ.;**

2^{ον} : Υιοθετούν αυτές τις πρακτικές σπίλωσης και κατασυκοφάντησης, που καθιστούν ενόχους για την καταστροφή μίας ολόκληρης περιοχής και κατά συνέπεια για το θάνατο δεκάδων ανθρώπων, τους σκληρά δοκιμαζόμενους πυροσβέστες από τις αντεργατικές πολιτικές που εφαρμόζονται επάνω τους επί δύο δεκαετίες σε όλο τους το μεγαλείο μέσα από: Την απλήρωτη υπερωριακή απασχόληση. Την καταχρηστική διεύρυνση του ωραρίου τους. Την συνεχόμενη απομάκρυνση τους εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά από την έδρα τους για κατασβέσεις πυρκαγιών και εκτέλεση υπηρεσίας. Την έλλειψη αξιοπρεπών μέριμνας για φαγητό και ξεκούραση. Την έλλειψη στοιχειωδών μέσων ατομικής προστασίας και αξιόπιστου σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού;

- Με αφορμή όμως όλα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα σε βάρος των πυροσβεστών σε όλες τις περιοχές της χώρας, τίθενται βασικά ερωτήματα τόσο προς την Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. όσο και τις πρωτοβάθμιες ενώσεις του Π.Σ. που πρέπει να απαντηθούν προς τους εργαζόμενους, γιατί η Ε.Α.Κ.Π. τα έχει ήδη απαντήσει εδώ και χρόνια και κάνει ότι μπορεί για την επίλυση τους με τις δυνάμεις που διαθέτει.
- **Γιατί επιλέγουν την αδράνεια** απέναντι σε όλες τις αντεργατικές πολιτικές και αντί να οργανώνουν αγωνιστικές διεκδικητικές κινητοποιήσεις όπως προτείνει μόνιμα η Ε.Α.Κ.Π. και μόνιμα τις απορρίπτουν, εξαντλούν τον « καταγγελτικό τους » λόγο ίσα για να βγάλουν την « συνδικαλιστική » τους υποχρέωση, είτε με υπομνήματα , είτε με αναρτήσεις τύπου Τραμπ σε προσωπικές σελίδες;
- **Γιατί δίνουν κάλυψη** σε τέτοιου είδους άθλιες και αυταρχικές συμπεριφορές που στόχο έχουν να τσακίσουν το ηθικό των εργαζομένων για να δουλεύουν μέρα νύχτα, με όποιες συνθήκες έχοντας σκυμμένο το κεφάλι;
- **Γιατί** ακόμη και τις κινητοποιήσεις που οργανώνει και φέρνει μόνη της η Ε.Α.Κ.Π. σε πέρας, με σκοπό να αναδείξει όλα αυτά τα προβλήματα που αυτοί δεν έχουν διάθεση να παλέψουν, όπως και η κινητοποίηση που διοργάνωσε στις 24/8^{οο} η Ε.Α.Κ.Π. στην Ήπειρο, τις υπονομεύουν;
-Το καίριο όμως και ουσιαστικό ερώτημα, τίθεται προς όλους τους συναδέλφους, το οποίο καλούνται να το απαντήσουν με την αλλαγή της στάσης τους απέναντι στα πράγματα.

Ως πότε θα αναθέτουν τις τύχες τους εν λευκώ σε όλους αυτούς που βάζουν πλάτη για να χάνουν συνεχώς εργασιακά δικαιώματα, να μην έχουν πλέον καμία δυνατότητα οικογενειακού προγραμματισμού, να εργάζονται χωρίς ουσιαστικά μέτρα ασφάλειας και να κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή να καταγραφούν στον μακάβριο κατάλογο των θυμάτων των αντιλαϊκών πολιτικών ως « Ήρωες » ;

Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης η Ε.Γ. συζήτησε και για τα άμεσα προβλήματα που προκύπτουν αυτό το διάστημα και για τα οποία η ίδια ήδη έχει παρέμβει πολλάκις στην πολιτική ηγεσία όπως και πρόσφατα. (βλ.site eakp.gr Παρέμβαση Υπ. Εσωτερικών 19/08/18).

Συγκεκριμένα συζήτησε για :

- **Τις μαζικές εξοντωτικές μετακινήσεις** εκατοντάδων πυροσβεστών που γίνονται με αφορμή τους δείκτες επικινδυνότητας, για κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών άλλης υπηρεσιακής έδρας από αυτή που έχουν τοποθετηθεί και καλύπτουν οργανική θέση.
- **Τις επισφαλείς συνθήκες εργασίας** που διαμορφώνονται από την έλλειψη ατομικών μέσων προστασίας και κατάλληλου εξοπλισμού. Την έλλειψη του απαραίτητου νομοθετικού πλαισίου και την μη εφαρμογή κανόνων ασφάλειας όπως προβλέπει η εργατική νομοθεσία κατά την διάρκεια των επιχειρήσεων για την υγιεινή και ασφάλεια των πυροσβεστών. Την παλαιότητα του μηχανολογικού εξοπλισμού. Την πολύωρη, διαρκή και επαναλαμβανόμενη έκθεση σε ρυπογόνους παράγοντες, κυρίως κατά την διάρκεια των δασικών πυρκαγιών και τις επιπτώσεις που έχουν σωρευτικά όλοι αυτοί μακροπρόθεσμα στην υγεία των πυροσβεστών.
- **Τα προβλήματα** από την έλλειψη της κατάλληλης μέριμνας κατά την διάρκεια της πολυήμερης παραμονής σε συμβάντα, με ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας και λόγω έλλειψης των κατάλληλων υποδομών για την ασφαλή διανομή της, με τήρηση των κανόνων υγιεινής.
- **Τις απαράδεκτες και άθλιες συνθήκες διαμονής** που υποχρεώνονται οι πυροσβέστες να υποστούν σε χώρους στρατοπέδων και πυροσβεστικών υπηρεσιών, κατά την πολυήμερη παραμονή εκτός έδρας για ενίσχυση άλλων υπηρεσιών ή για προληπτικούς λόγους.

Η Εκτελεστική Γραμματεία συνεκτιμώντας όλους τους σημερινούς παράγοντες που έχουν διαμορφώσει ένα κλίμα συμβιβασμού και ηττοπάθειας στις τάξεις των εργαζομένων του Π.Σ., αποφάσισε ότι το επόμενο διάστημα θα οργανώσει από καλύτερες θέσεις τον αγώνα της, με βασικό στόχο την αγωνιστική αφύπνιση των εργαζομένων και την συσπείρωση τους με το πλαίσιο πάλης της Ε.Α.Κ.Π.

Για την Ε.Α.Κ.Π.

Η Εκτελεστική Γραμματεία